



*'Durf goed te kijken.  
Breng je werk in gevaar.  
Zoek de confrontatie.  
Maar doe het onopzettelijk,  
Wees niet de hoofdpersoon.  
Vermijd bijbedoelingen.  
Verzwijg niet.  
Wees week en sterk,  
Wees slim, steek je nek uit en  
veracht de overwinning.  
Kijk niet toe, bewijs niets,  
maar sta met alle tegenwoordigheid  
van geest open voor anderen.  
Laat je ogen zien, laat anderen  
erin kijken, zorg voor ruimte en  
beschouw ieder in zijn eigen  
perspectief.  
Beslis alleen met hartstocht.  
Misluk rustig.  
Neem vooral de tijd en bewandel  
zijpaden.  
Laat je afleiden.  
Neem om het zo te zeggen vakantie.  
Trek je terug in jezelf als je daar  
zin in hebt en gun je de zon.  
Neem je eigen kleur aan.  
Ben wie je bent.  
Ik volg je.*